

עודכן ב- 15/08/2008 02:13

## בלגן בمبון הטוב של המלה

מאת אהוד קין

הישראלים הם בלגניסטים מלידה, בעיקר כתוצאה של ההיסטוריה המיחודת שלנו, כתוצר של מערכת החינוך שלנו והשירות הצבאי. זאת בדיק הסיבה לכך שהישראלים ידועים בעולם ביצירתיות ובכשר ההמצאה המדעית שלהם.

ישראל ניצבת במקום השלישי בעולם במספר הפטנטים לנפש. אבל הממשלה, באמצעות פקידיה המטודרים והחרוצים, מנסה לעשות סדר בבלגן הזה. סדר יכול להיות נפלא כשמדבר באכיפת החוק בכבשים, בניהול רשותות מקומיות או בגביית מסים. אבל ליצירתיות מדע וטכנולוגית - עודף סדר הוא קטלני.

מבון שלא ניתן לחנוק את היצירתיות הישראלית. הישראלים ממשיכים ליצור ולהמציא פטנטים, אלא שהם מעדיפים לעשות זאת אוניברסיטאות בחו"ל.

הממשלה אינה מבינה את המשמעות של המחקר המדעי וההשכלה הגבוהה לקוימה של המדינה ולחוסנה הצבאי והכלכלי. דוד בן גוריון ומחמוד אחמדיניג'אד הבינו זאת זמן. בן גוריון העמיד את אוניברסיטאות המחקר בראש סדר העדיפויות הלאומי, בתקופה שהיתה קשה לאין ערוך מהזמנים שלנו. הוא גם הבין, כי חובה לשמר בקנות על האוטונומיה של האוניברסיטאות, כפי שקבע חוק ההשכלה הגבוהה מ-1958.

האים המשמעותי מצד אריאן הוא ההשכלה הגבוהה המשמעות שלה במחקר ופיתוח, במערכת ההשכלה הגבוהה ובמצומם הפער הטכנולוגי בינה לבניינו. על פי נתוני המכון לאינפורמציה מדעית (ISO), אריאן נמצאת במקום הראשון בעולם בקצב גידול הפרטומים המדעיים (פי 10 בשנים 1996-2004); לפני סין, הנמצאת במקום השני. בשנים 1979-2006 הגדילה אריאן את אוכלוסיית האוניברסיטאות שלה פי 20!

חתן פרס נובל ברפואה פרופ' הרולד ורמוס התייחס בראיון עיתונאי למלחמה הנצחית בין המדענים לבין הפקידים שתפקידם למן את המחקר המדעי. זה היה ב-1993, כשהתמנה לתפקיד המנכ"ל הכללי של מכון הבריאות האמריקיקאיים, גוף שתפקידו השנתי גדול מ-30 מיליארד דולר. ורמוס הסביר, כי המחקר המדעי "מבולגן" מטבעו וכי הבלגן נחוץ למחקר ראוי לנשימה כי ממנו נובעות היצירתיות והתגליות הבלתי צפויות.

ויתר מ-95% מההמצאות החשובות שניתנו את פניו העולם במאה ה-20 התגלו באופן מקרי ובלתי צפוי, ולא כתוצאה של מחקר מכוון ומוסדר. אבל הבלגן המדעי משגע את הפקידים, והם מנסים תמיד לארגן ולסדר את המחקר המדעי ולבנות מנגנון פיקוח ובקרה. ורמוס טוען, כי במדינות שבהן ידם של הפקידים

היתה על העלינה הם אכן הצליחו לסדר את המדע, אבל באותה הזדמנות גם חנקו אותו למorte.

זהו לב לבו של הדין הציבורי המתנהל בימים אלה, ובמרכזו התבטאויות קלאסיות של שר האוצר, רוני בר-און. השר גילה את נסחת הקסמים לייעול אוניברסיטאות המחקר בישראל: ציריך לפיקח, לעשות סדר, "להקדים רשות ממשלתית למדידה, להערכה ולדירוג של איכות ההוראה והמחקר במערכת ההשכלה הגבוהה". ציריך להציב סטנדרטים, לבנות את התקציבים על פי "מודל תקצוב, המבוסס על נתוני תפוקות".

מزالו הטוב של אלברט איינשטיין, בלאגניסט ידוע לשמצה, שבתקופתו לא קמו פקידי אוצר לסדר לו את החיים ולמדוד לו את התפוקה המדעית על פי מודלים של תקצוב.

שר האוצר מסביר, כי "הדין אינו על כסף. נctrך לקבל מענה ישיר והגן לדרישתינו לדעת מה קורה בתחום מערכת ההשכלה הגבוהה". אני מבין את תסכולו של השר על כך שאינו מבין מה קורה בתחום המערכת המורכבת של אוניברסיטאות המחקר ועל כך שבסביבת העבודה שלו אין מי שמסוגל באמת להבין ולהסביר לו.

השר רוצה פעמייד לסדר את המחקר המדעי במדינתה, במסגרת חוק ההסדרים, "באופן שיבתיח את פעילותה התקינה ואי תלותה בדרגים השונים של מערכת ההשכלה הגבוהה". ראוי לזכור, כי במדינות מתקדמות רعيונות כגון אלה הושלכו מזמן למגרש הגראוטאות של ההיסטוריה. אבל אצלנו, לפני שזה יקרה, תוקם עוד רשות ממשלתית עתירת משרות והיא תקבע איך לתקציב את מערכת ההשכלה הגבוהה.

כך יסתיים הבלגן, סוף סוף יהיה כאן שקט ושלום, ואת המחקר האמתי ימשיכו הישראלים לבצע בקליפורניה.

הכותב הוא פרופסור לכימיה בטכניון וחבר הוועדה הבין-סנאיית של אוניברסיטאות

כל הזכויות שמורות, "הארץ" ©

סגור חלון